



KIRKESIDEN

SKAGEN KIRKE

SKAGEN KIRKE/ SOGNEHUS



TIRSDAG 23. JANUAR

"DAGENS TEMA: LYS"

Messy Church betyder "rodet kirke" og hvorfor så lave rod i kirken. Det betyder, at vi skal være kreative sammen og der er tid til snak og hygge over kaffen.

Det er et arrangement for hele familien, også for dig, der har sendt børnene hjemmefra, Messy Church er et sted, hvor vi kan mødes på tværs af alder og interesser.

Vi begynder med drop-in fra kl. 16.00 i Sognehuset.

Der vil være kaffe, the og saftvand på kanden.

Kl. 16.15 - 17.15 er der åbent i de kreative værksteder, hvor vi fremstiller noget, der har med dagens tema at gøre.

Ca. kl. 17.15 samles vi til en kort gudstjeneste med bibelfortælling og sang. Derefter spiser vi aftensmad, og arrangementet er færdigt ca. kl. 18.30.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med til MESSY CHURCH - så kom frisk til, at lave "rod i kirken".

Salmebongo

FÅ PLADSER TILBAGE

FOR DE 1-4 ÅRIGE I SKAGEN KIRKE
- SALMEBONGO FOREGÅR I KIRKEN -

Vi synger salmer og sange med fagter, vi danser, slår på tromme og oplever kirkerummet med alle sanser.

Med forskellige små redskaber som rasleæg, sæbebobler, tørklæder og lignende sætter vi gang i alle vore sanser.

SalmeBongo er din mulighed for en dejlig hyggestund i kirken sammen med dit barn. Samtidig er det en rigtig god mulighed for at gøre dit barn fortrolig med kirken og dens rum. Derfor kan det på mange måder også ses som en del af dåbsoplæringen.

Vi mødes 6 gange i alt - og det er torsdage kl. 16.30 - 17.15, og vi mødes d. 1. feb., d. 8., d. 1. marts, 8. marts, 15. marts og 22. marts.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål til Kirke- og Kulturmedarbejder Anne-Gerda Tvilling, mobil 23460341 eller mail: smh@skagenkirke.dk



ARRANGEMENTER

- AFTENSANG: Onsdag den 17. januar kl. 17.00 i Skagen kirke.
- MANDAGSCAFÉ: Mandag den 22. januar kl. 10.00 i Sognehuset.
- MESSY CHURCH: Tirsdag den 23. januar kl. 16.00 i Sognehuset. Se omtale.
- MEDITATION: Tirsdag den 23. januar kl. 17.00 i Skagen kirke.
- AFTENSANG: Onsdag den 24. januar kl. 17.00 i Skagen kirke.

GUDSTJENESTER

Søndag den 21. januar, Sidste søndag efter Helligtrekonger

- HØJMESSE: kl. 10.30 i Hulsig kirke v/ Henrik Bang-Møller
- HØJMESSE: kl. 10.30 i Skagen kirke v/ Lene Ladefoged Fischer

Evangeliet til Sidste søndag efter Helligtrekonger, Johannesevangeliet 12, 23-33

DET VAR SÅ FORUNDERLIGT KLART I NAT

1. Det var så forunderligt klart i nat, skønt skyer drev over derude, hvor vinteren ruged i sorte træer med vingerne tæt ved min rude. Men alle morgenstjerne sang da grenenes skygger blev blege, Og dagen begyndte, og folk stod op, mens småbørn løb ud for at lege.

2. Det var som et glimt af den sorte nat, hvor Gud kaldte alting til live. Hans skabende ord over havets dyb bestemte, hvad alt skulle blive. Og alle morgenstjerne sang, da vandenes brusen forstummed, og jordkloden frugtbar i duft af regn steg rødmende frem gennem rummet.

3. Det var som den dag, da Guds engel kom med ordet fra Gud til det lave. Han gik til Maria i Nazaret med liljer fra Himmerigs have. Og alle morgenstjerne sang med svaret fra Guds tjenerinde, og ordet blev foster i kød og blod og fødtes, da tiden var inde.

4. Han kom i den mørkeste vinternat med varsel om lysere tider, han bringer hver tvivlende vintersjæl et håb om et forår omsider, Hvor morgenstjernernes påske-sang skal løse de frostbundne marer, og hjertet skal slå i mit bryst af fryd som småbitte fødder, der sparker.

5. Han lever i os med sit ord, sin ånd, til nætterne alle er omme, og slægter og folkeslag knæler ned med bøn om barmhjertige domme, så alle morgenstjernernes sang forenet med menneskers stemme skal bære os ind i Guds hjerterum, hvor vi med hans søn hører hjemme.

På disse breddegrader udenfor storbyens konkurrerende belysning kan vi opleve nogle helt fantastisk klare nætter - et tæt mørke og samtidigt et lysende, blinkende mørke af små lyslanter. Morgenstjerne. Vi kan sidde i mørket og vente på lyset, og det både i bogstavelig forstand, hvor trøsten er, at vi går mod lysere tider - og vi kan sidde i et indre mørke og vente på, at lyset bryder igennem på et dybere plan, i mere essentiel forstand. Lyset er altid liv.

LEDESTJERNEN TIL HVER EN LYS DAG

Vi har lige sunget en masse skønne advents- og julesalmer. Vores danske salmeskat er et sandt overflødighedshorn af alverdens skønne lyse stemmer i julehøjtid, hvor grundtonen er glæden og lyset, som blev født til jorden. Til nytåret og Helligtrekongertiden, som vi befinder os i nu, er der også nogle smukke salmer i salmebogen, men herudover er der ikke så mange andre salmer, som kan være med til at oplyse vores liv i denne mørke årstid. Vi skal ind i foråret for rigtigt at kunne synge fra Salmebogen. Ellers må vi tage Højskolesangbogen frem og synge om den hvide sne derude eller sneflokkene, som kan komme vrimlende.

I de nye salmer (bl.a. i tillægget '100 salmer') finder vi imidlertid mange smukke salmer til årstiden og i det hele taget til årstiderne - og mit blik såvel som mit øre er faldet for Lisbeth Smedegaard Andersens advents- og vintersalme: "Det var så forunderligt klart i nat" fra 2001, der både er i

dur og mol. Lys og glæde - og dybe, mørke toner.

Hun har selv skrevet om salmen: "Da salmen blev skrevet, var der ikke mange årstidssalmer i salmebogen, og ganske særligt syntes jeg, at der manglede nogle vintersalmer. Vinteren er som bekendt lang i Danmark. Samtidig ville jeg gerne skrive en lidt fortællende salme, der kunne spænde fra skabelse til fuldendelse og derved også være en salme om Guds historie med mennesker helt fra den første skabelse, hvor morgenstjerne sang, hen over det nye, der skete først med bebudelsen og Jesu fødsel og derefter med påsken..."

Morgenstjernernes sang er den røde tråd gennem salmen. De nævnes som de jublende vidner til skabelsen ved tidens begyndelse, til ny-skabelsen julenat og Guds åbenbaring i et lille menneske, til Jesus liv og gerning, død og genopstandelse i påsken - og endelig til os, som i dag lever med ham i os gennem sit ord og sin ånd. Den ånd, som kom til os pinsedag og som vil være med os indtil tidens slutning.

Morgenstjerne lovsynger, at Gud altid er meget større end os, og at han i enhver årstid, enhver mørk vintertid vil være i stand til at skabe nyt lys og nye undere, livskraft og livsmod fra mørket - ja, ud af intet skabte og skaber Gud til stadighed og kan som den strålende morgenstjerne gennemlyse os og give os nyt liv. Fra evighed til evighed.

Lene Ladefoged Fischer

TVÆRKULTUREL AFTEN

FREDAG 26. JANUAR KL. 17.30 I SOGNEHUSET

Vi begynder med at spise sammen kl. 17.30.

Derefter vil Jonna og Frede Møller fra Strandby synge og spille sammen med os. Der bliver også tid til en historie fra bibelen og lidt underholdning med konkurrencer og lignende, inden vi slutter med kaffe/saft og kage.

Efter oprydning cirka kl. 20.00 er der mulighed for at fortsætte med hygge og spil og måske lidt sang sammen med Jonna og Frede.

Alle er velkomne.



JULEAFTEN BLEV EN FANTASTISK DEJLIG AFTEN I SOGNEHUSET!

I 2017 blev der holdt juleaften i Sognehuset, hvor alle, der var meldt til, hjalp med at pynte borde, træ, var i køkkenet og alt, hvad der ellers hører sig til på en traditionel juleaften. Det var som en stor familie. Op til arrangementet var der flere, som havde støttet arrangementet med gaver og pynt som vakte stor glæde hos alle. Tak til jer, som var med til at gøre juleaften med Betlehem-stjernen i toppen og klokkerne fra Skagen kirke til en fest og mange tak til alle, der bidrog, så det kunne lade sig gøre.

SUSANNE RUBOW

Døde og begravede i Skagen og Hulsig Sogn

★ Viola Pedersen
09.05.1934 † 03.01.2018

★ Gitte Lisette Jensen
05.04.1958 † 04.01.2018